

Kilder til **Tyskertøser**

1. ORDLISTE: Vigtige ord

FELTMADRAS/TYSKERTØS: Under besættelsen den folkelige betegnelse for en kvinde, der havde samkvem med tyske soldater. Disse kvinder blev anset for at forbryde sig mod den nationale ære og anstændighed og blev udsat for hård fordømmelse. Deres antal er blevet anslået til mindst 50.000.

© Den Store Danske, Gyldendals åbne encyklopædi

2.-6. INTERVIEW: Henny Granum

2. Om Henny Granum: www.youtube.com/watch?v=KqCo5SXGYEY
3. Om pressens holdning: www.youtube.com/watch?v=jRsglLkQwuk
4. Om skældsord: www.youtube.com/watch?v=IHsmIYdbNU0
5. Om sin mor: www.youtube.com/watch?v=DiOusoC5Lnk
6. Om 5. maj: www.youtube.com/watch?v=NvIZg2FvDUI

Om kilderne 2-6

Informant:

Henny Granum, Næstformand i bestyrelsen for "Danske Krigsbørns Forening"

Interviewer: Kristian Nøhr

Tid: 2011

Sted: Ålborg

Copyright: Sydvestsjælland Museum

Hvor stammer kilden fra?: Interviewet er gennemført i forbindelse med udarbejdelsen af kilder.dk

Kilder til Tyskertøser

7. FOTO: En tyskerpige klippes



Om kilden

Motiv: Tyskerpige klippes.

År: 1945

Fotograf: Ukendt

Copyright: Nationalmuseet

Hvor stammer kilden fra: Nationalmuseets Billedarkiv

Kilder til Tyskertøser

8. FOTO: Århus efter kapitulationen



Om kilden

Motiv: Århus efter kapitulationen. År: 1945. Fotograf: Ukendt

Copyright: Nationalmuseet. Hvor stammer kilden fra: Nationalmuseets Billedarkiv

9. FOTO: En tyskerpige klippes i Rønne



Om kilden

Motiv: Tyskerpiger klippes i Rønne. Hotel "Dana".

År: 1945

Fotograf: Ukendt

Copyright: Nationalmuseet

Hvor stammer kilden fra:

Nationalmuseets Billedarkiv

Kilder til **Tyskertøser**

10. FOTO: En tyskerpige klippes i Rønne



Om kilden

Motiv: Tyskerpiger klippes i Rønne. Hotel "Dana".

År: 1945

Fotograf: Ukendt

Copyright: Nationalmuseet

Hvor stammer kilden fra: Nationalmuseets Billedarkiv

11. FOTO: Halvt afklædt pige



Om kilden

Motiv: Foto af pige der er halvt afklædt.

År: 1945. Fotograf: Knud Mortensen

Copyright: Nationalmuseet. Hvor stammer kilden fra: Nationalmuseets Billedarkiv

Kilder til Tyskertøser

12. FOTO: Tyskerpige forfulgt og afstraffet



Om kilden

Motiv: Angiveligt tyskerpige som bliver forfulgt og afstraffet.

År: 1945

Fotograf: Ukendt

Copyright: Nationalmuseet

Hvor stammer kilden fra: Nationalmuseets Billedarkiv

13. ARTIKEL: Nationaltidende 1945



Om kilden

Motiv: Tyskerpiger. År: 1945. Fotograf: Ukendt

Copyright: Sorø Lokalarkiv.

Hvor stammer kilden fra: Nationaltidende

Kilder til Tyskertøser

14. ARTIKEL: Patrioten 1945

Tyskerluddereren Fru Gaardejer Hans Nielsen, Krøjerup, der desuden er Medlem af Nazipartiet, har i lang Tid været Tyskernes "Godte Fru Nielsen, der er gift og har Børn, har i flere Tilfælde holdt smaa Kaffe-gilder i Ringsted sammen med en Veninde. Og der blev drukket Kaffe hele Aftenen og Natten med, tør vi ikke sige.

Om kilden

Titel: Tyskerludereren Fru Gaardejer Hans Nielsen Krøjerup.

Publiceringsår: 1945. Copyright: Sorø Lokalarkiv

Hvor er stammer kilden fra?: Patrioten (Illegalt blad)

15. ARTIKEL: Nationaltidende 1945

MANDAG 7. Maj 1945 National

Paa Jagt efter Stikkerne

Ynkelihoodens Parade gennem raabende og truende Menneskemasser

EN Folkemængdes Hyldestraab og dens hørlige Udtryk for Foragt og Forbitrelse lyder paa Afstand ens. I det indre København hortes Dagen igennem i Gaar denne tusindstemmige Lyd hæve og sænke sig med nogenlunde regelmæssige Intervaller. Havde det være normale Tider, vilde man have gnedet sine Øjne og troet, man drømte, at der blev spillet Fodboldlandskamp paa Nytorv.

De Tusinder af Mennesker, der hele Dagen var samlet omkring Nytorv, var dog ikke mødt op for at hylde Folkets Helte: Hverken Frihedskæmperne eller Hjelperne fra England. Det var ikke Hyldestraab, der bølgede hen over den indre By — det var det spontane Udtryk for Folkets Foragt for Landsforræderne, Krigsforbryderne, Gestapos Haandlangere af begge Ken.

Om kilden

Titel: På jagt efter stikkerne

Publiceringsår: 1945

Copyright: Sorø Lokalarkiv

Hvor er stammer kilden fra?: National Tidende

Kilder til Tyskertøser



16. ARTIKEL: Nationaltidende 1945

Renskrevet

Smagløst optrin på Nørregade

Ung pige forfølges af hujende folkemængde, fordi Gade-Don Juan betegner hende som feltmadras

Man har fra Frihedsrådets side med vægt advaret mod enhver form for selvjustits i disse dage. De, der har forbrudt sig, skal stilles for domstole, men før de er dømt, er det forkasteligt og uværdigt at give følelserne frit afløb - og ikke mindst, fordi det sker og er sket, at uskyldige er blevet mistænkt.

Et enkelt lille eksempel på, hvad det kan afstedkomme, når folkehædet får lov at udfolde sig tøjlesløst, blev vi præsenteret for i går. En ung pige kom grædende op på 'Nationaltidende' og fortalte, at hun var blevet forfulgt af en hujende folkemængde gennem Nørregade, der råbte "feltmadras" og endnu værre ord efter hende.

Årsagen var, at en mandsperson havde søgt at indlede en samtale med hende, da hun stod og ventede på en sporvogn på Gammeltorv. Jo mere afvisende hun blev, des mere nærgående blev han. Da hun ikke var til sinds at følge et uanstændigt forslag, han kom med, begyndte han højlydt at råbe op om, at hun var feltmadras, og det varede ikke længe før den unge pige måtte flygte, fulgt af en hujende folkemængde gennem Nørregade, indtil hun var så heldig at finde ind i en forretning, hvor venlige mennesker tog sig af hende, indtil den stadig skrigende folkeansamling havde opløst sig, og til hun uden fare for at blive antastet kunne slippe hjem.

Om kilden

Titel: Smagløst optrin på Nørregade

Publiceringsår: 13. maj, 1945

Copyright: Sorø Lokalarkiv

Hvor er stammer kilden fra?: National Tidende

Kilder til Tyskertøser

17. ARTIKEL: Patrioten 1945

LAD TYSKLAND BEHOLDE SIT "HELTEAFKOM"

Hvad skal man egentlig stille op med de uægte Børn, som de tyske Soldater har efterladt på deres Hærgnings- og Voldstogter gennem Europa? Man ved om dem, at deres Mor var en foragtelig Tøjte og deres Far en gemen Forbryder. Kan man ikke med nogenlunde Sikkerhed gå ud fra, at der overvældende Flertal af denne Drageyngel vil slægte Forældrene på? Bør vi modtage dem i vort Samfund?

Har man blot noget Kendskab til tysk Mentalitet, ved man, at der kræves adskillige Generationer til at udrydde den. Selvom den muligvis i Barneårene vil være ubevidst, vil den dog findes latent i hans eller hendes Sind. Han vil vide, hvordan hans Herkomst er, han vil uvilkeligt have gjort sig sine egne Tanker om det tyske Islet i hans Blod, og når han er i Ynglingsårene, eller når han er blevet voksen, hvilket vil sige om 20-30 Aar, vil han være en frodig Grobund for den Tids tyske Propaganda, -Man behøver ikke at ligge inde med profetiske Evner for at forestille sig, hvordan den Tids Tyskere vil begynde med at tale og skrive om det tyske Blods Sejrstogt over hele Europa i de "store" Aar fra 1939 til 1945...Og dermed har man Begyndelsen til en ny Gemenhed, en ny international Femtekolonne, der måske kan blive en hærd Nåd at knække for vore Børn og Børnebørn.

Vilde det ikke være mest hensynsfuldt mod kommende Generationer, om vi - som ejer den dyrt købte Erfaring og har vore Minder friske - sørgede for, at kommende Slægter ikke skal komme ud for en Tragedie, som den vi nu to Gange har gennemlevet? Vi kender jo Verden og Menneskene - og vi ved, at om to eller tre Aartier har man i det store og hele glemt, hvor gæmt en Tysker kan opføre sig i det internationale Selskab.

Lad os sørge for - nu medens Harmen er høj - at samtlige de uægte Børn, som de tyske Tropper har efterladt i de engang besatte Lande, med samt deres Mødre sendes til Tyskland. Det er ikke alene det klogeste i enhver Henseende - prevention is better than cure -, og det er også det mest humane: de Drageynglen alligevel engang vil føle sig som tysk, men den hellere fra sin spæde Alder vænne sig til Livet i Ormøgegården.

PATRIOTEN (Redigeret)

Hvad skal man egentligt stille op med de uægte børn, som tyskerne har efterladt på deres hærgnings- og voldstogter gennem Europa?

Man ved om dem, at deres mor var en foragtelig tøjte og deres far en gemen forbryder. Kan man ikke med nogenlunde sikkerhed gå ud fra, at det overvældende flertal af denne drageyngel vil slægte forældrene på? Bør vi modtage dem i vort samfund? Med blot noget kendskab til deres nazi mentalitet, ved man der kræves adskillige generationer til at udrydde den. Selvom den i barneårene vil være ubevidst, vil den dog findes latent i hans eller hendes sind.

Børn som tyskerne har efterladt i de Europæiske lande, samt deres mødre bør udvises. Det er ikke alene det klogeste i enhver henseende.

Prevention is better than cure, og det er også det mest humane: Da drageynglen alligevel vil føle sig udansk.

Om kilden

Titel: Lad Tyskland beholde sit "helteafkom"

Publiceringsår: 30. april, 1945

Copyright: Sorø Lokalarkiv

Hvor er stammer kilden fra?: Patrioten. (Illegalt blad)

Kilder til Tyskertøser

18. ARTIKEL: Sorø Amtstidende 1945 (Side 1 af 2)

Lørdag den 5. Maj 1945.

Amtstidende

Massearrestationer i Slagelse under Mængdens Jubel

Jagt paa Gestapomedhjælpere, Hipomænd og mistænkelige Personer.

Saa vaagnede vi op til den første Morgen i et frit Danmark efter fem Aars Utryghed. Udtrykket vaagnede er maaske ikke heldigt valgt, for Masser af Mennesker fik ikke Søvn i Øjnene i Nat af Glæde over den nye Frihed og i Forventning om de Begivenheder den forestaaende Dag vil bringe.

Lørdag den 5. Maj stod i Slagelse helt i Frihedsbevægelsens Tegn. Der blev foretaget Arrestationer i stort Tal af Borgere, Mænd og Kvinder, som mistænkt for at have arbejdet for Fjenden i Besættelsesaarene. Raab fulde af Fortagt lød fra Tusinder af Struber, hver Gang en Arrestant fulgt i Hælene af maskinpistolbevæbnede Frihedskæmpere maatte vandre i Cellen over Ting- og Arresthusets høje Trappe.

Fridag — alt klædt i Flag.

Forretningerne lukkede ikke op i Slagelse i Morges, og heller ikke Kontorerne. Byen klædtes fra det blev lyst i Flag som aldrig før. Dannebrog saas fra hvert eneste Hus, ja, snart i hvert et Vindue var Papirflag stillet op. Foruden de røde og hvide saas de andre nordiske Farver, og enkelte Steder vajede Union Jack og Stjernebanneret.

For Klodden var otte fyldtes Gaderne i Byens Indre af Mennesker saa tæt, at Frihedskæmpernes Biler havde det største Besvær med at slippe igennem. Der skete mærkeligt nok ingen alvorlige Uheld, og Vanskelighederne blev taget med et Smil.

Højttalervogne og Højttalere i Radio-



Da fhv. Politimester Ove Jensen, Slagelse, i Besættelsens første Aar soled sig i tyske Officerers Gunst.

forretninger udsendte Oplørdringer til Roens Opretholdelse, og det blev givet Meddelelse om, at Arrestationer var i Gang. Hvis nogen føler sig anholdt med Urette, sagde en af Speakerne, bør Vedkommende undlade at protestere og i Stedet følge med. Hans Sag bliver grundigt undersøgt. Efter hver Arrestation underrettes Arrestantens Pårørende om, hvad der er sket, saa ingen vil komme til at leve i Uvished.

frem. Det er en Suomi Massen, sagde han. Jeg har hugget den fra Hipo i Aften.

Politiet vender tilbage.

Enkeltvis eller i smaa Grupper vendte en Del af Slagelses Politistyrke tilbage i Formiddagens Løb. Det var civilklædte Mænd. De fleste kom fra Ophold „under Jorden“, skæggede med Partisaner og Maskinpistoler.

De slagelseanske Politifolk hilstes med stærke Hurraraab, efterhaanden som de mødte op.

Patrulje i Korsør

Mange overraskende Arrestationer.

Om kilden

Titel: Massearrestationer i Slagelse under mængdens jubel

Publiceringsår: 5. maj, 1945

Copyright: Sorø Lokalarkiv

Hvor er stammen varmer kilden fra?: Sorø Amtstidende

Kilder til Tyskertøser

18. ARTIKEL: Sorø Amtstidende 1945 (Side 2 af 2)

Renskrevet

Lørdag den 5. Maj 1945

Massearrestationer i Slagelse under mængders jubel

Jagt på Gestapomedhjælpere, Hipomænd og mistænkelige personer.

Så vågnede vi op til den første morgen i et frit Danmark efter fem års utryghed. Udtrykket 'vågnede' er måske ikke heldigt valgt, for masser af mennsker fik ikke søvn i øjnene i nat af glæde over den nye frihed og i forventning om de begivenheder dagen vil bringe.

Lørdag d. 5. Maj stod Slagelse helt i frihedsbevægelsens tegn. Der blev foretaget arrestationer i stort tal af borgere. Mænd og kvinder, som mistænkes for at have arbejdet for fjenden i besættelsesårene, blev alle arresteret. Råb fulde af foragt lød fra tusinder af struber, hver gang en arrestant fulgt i hælene af maskinpistolbevæbnede frihedskæmpere måtte vandre i cellen over Ting- og Arresthusets høje trappe.

Fridag - alt klædt i flag.

Forretningerne lukkede ikke op i Slagelse i morges, og heller ikke kontorerne. Byen klædtes fra det blev lyst i flag som aldrig før. Dannebrog sås fra hvert eneste hus, ja, næsten i hvert et vindue var papirflag stillet op. Foruden de røde og hvide sås de andre nordiske farver, og enkelte steder vajede Union Jack og Stjernebanneret.

Før klokken var otte fyldtes gaderne i byens indre af mennesker så tæt, at frihedskæmpernes biler havde stort besvær med at slippe igennem. Der skete mærkeligt nok igen alvorlige uheld, og vanskelighederne blev taget med et smil.

Højttalervogne og højttalere i radio-forretninger udsendte opfordringer til roens opretholdelse, og der blev givet meddelse om, at arrestationer var i gang. Hvis nogen føler sig uretfærdigt anholdt, sagde en af speakerne, bør vedkommende undlade at protestere og i stedet følge med. Hans sag vil blive grundigt undersøgt. Efter hver arrestation underrettes arrestantens pårørende om, hvad der er sket, så ingen vil komme til at leve i uvished.

Redigeret

Lørdag den 5. Maj 1945

Masse-arrestationer i Slagelse under mængders jubel

Jagt på Gestapo-medhjælpere, Hipo-mænd og mistænkelige personer.

Lørdag d. 5. Maj 1945 stod Slagelse i frihedsbevægelsens tegn. Borgere anholdte i stort antal mænd og kvinder, som mistænkes for at have arbejdet for fjenden i besættelsesårene.

Ingen af forretningerne eller kontorerne åbnede i morges, og Dannebrog sås fra hvert eneste hus og vindue. Også de nordiske flag, samt Union Jack og Stjernebanneret kunne ses enkelte steder.

Gaderne var så fyldt med mennesker allerede før klokken otte, at frihedskæmperne havde besvær med at komme forbi i deres biler. Der var ingen store uheld, og problemer blev taget med et smil.

Fra speakere lød opfordringer til at opretholde roen. Derudover blev der meddelt, at hvis man følte sig uretfærdigt anholdt, skulle man alligevel følge med uden protest, og ens sag ville blive undersøgt. Alle de arresteredes pårørende underrettes, så ingen vile komme til at leve i uvished.

Kilder til Tyskertøser

19. SANG: Illegalt dokument

History Watch

[Forside](#)
[Blog](#)
[Webmaster](#)
[1. Verdenskrig](#)
[Mellemløstiden](#)
[2. Verdenskrig](#)

Historie 2. Verdenskrig [Danmark](#) [Rent til grin](#)

Rent til grin

Af: Blandet oprindelse (illegalt dokument)



Udenfor [kasernen](#) staar en Tyskertøs
hun er baade grim og har en skrue løs.
Hun står der og venter kun på en
Med en grøn kasket og skæve Ben
/:det er en tysk soldat:/

Først gik han til [Polen](#), slog dem ned med Magt
Så gik han til Norge og til Danmark.
Nu er han i [Rusland](#) og faar bank
Nu er han ikke mere saa rank
/:det har vi spaet saa tit:/

Tyskerne må sulte, lide megen nød
Kartofler faar de aldrig og endnu mindre kød
Nu skal alle Tøse have smaa
Med dem, der maa til fronten gaa
/:Det er en køn butik:/

ENLIST NOW

Om kilden

Titel: Rent til Grin, sang

Url: www.1sted.dk/2verdenskrig/danmark/rent_til_grin.aspx

Tidspunkt for download: okt. 2011

Udgiver bag siden: History Watch

Kilder til Tyskertøser

20. BERETNING: Min bedstes fortælling

Slikmutter **Min Bedstes fortælling**

Af Kasper Tveden efter samtaler med Bedstemoren

I kølvandet på befrielsen kom regnskabet's time for de folk, der havde haft for meget at gøre med den tyske værnemagt. Frihedskæmperne, der først efter besættelsen kunne stå frem, kom slæbende med værnemagerne og feltmadrasserne, som de gennem besættelsen fem lange år nøje havde holdt øje med. Modstandsfolkene havde ventet længe på denne dag, hvor de kunne straffe disse folk for deres samarbejde med tyskerne.

Mens vi stod på torvet og fulgte slagets gang, kom en lastbil med de piger, som havde været feltmadrasser, og der gik en ivrig snak, om hvem der nu var blevet klippet. "Nu har de klippet én ovre i Plantagen. Nu har de klippet én nede i Hedelund." Jeg så med egne øjne en af disse piger blive klippet ovre i Plantagen. Det var frygteligt! Pigen var en, jeg havde kendt gennem mange år uden at være klar over, at hun havde gået med tyskere. De fleste af de her piger var ikke ældre end jeg selv, - så de var jo ikke andet end nogle halvvoxne teenagepiger. Tyskerpigerne stammede i lige så høj grad fra velhavende hjem som fra fattige, så det var ikke til at sige noget generelt om dem.

Langt de fleste af pigerne, der blev klippet i dagene efter krigen, kendte vi fra bybilledet. Under besættelsen gjorde tyskerpigerne heller ikke meget for at lægge skjul på, at de omgikkes tyskerne, og det var især åbenlyst, når de var sammen med tyskerne på offentlige steder. En af de første gange Ragnar og jeg var ude at spise sammen på Hotel Brønderslev, iagttog vi, hvordan disse piger mængede sig med de tyske officerer. Det var helt ulækkert at se, hvordan de klæbede sig op ad tyskerne. Efter krigen fik de deres straf, og på en eller anden måde var det vel retfærdigt, selv om jeg samtidigt havde ondt af dem.

I besættelsens sidste dage brugte frihedskæmperne megen tid på at opnuse de forskellige værnemagere og feltmadrasser i byen. Hvor nogle forsøgte at gemme sig, lod andre sig bare arrestere, da de jo godt vidste, at de ville blive et jaget bytte, når krigen var ovre. I flere år efter krigens slutning kom mange af værnemagerne for retten, og flere af dem fik længere fængselsstraffe for deres samarbejde med tyskerne. De havde tjent en formue på krigen, så det var velfortjent, at de fik en straf for at have været med til at holde den tyske krigsmaskine i gang. Afhøringerne af disse folk stod på langt tid efter befrielsen. Feltmadrasserne derimod kom ikke for nogen ret, men de fik uden videre klippet håret af, så de kunne gå i skam blandt os andre.

Om kilden

Titel: Slikmutter - Min Bedstes fortælling.

Publiceringsår: 2008. Copyright: Kasper Tveden.

Hvor er stammer kilden fra?: erindringsbog.dk